

- Trong nhiệm kỳ 1964, 1965 gặp thời kỳ chỉnh-lý của Tướng Nguyễn-Khánh, lật đổ Tướng Dương-Văn-Minh.

- Tướng Nguyễn-Khánh cầm quyền, đã ban hành sắc-luật công nhận Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất là một đạo-giáo; cho Giáo-Hội thuê tượng trưng 4 mảnh đất đường Trần-Quốc-Toản làm trụ-sở chính thức của Giáo-Hội, và cúng 10 triệu đồng để làm chùa. Ngôi chùa của Giáo-Hội Thống Nhất cất trên 4 mảnh đất thuê của chính-phủ lấy tên là “Việt-Nam Quốc-Tự”.

- Trong khi đang tiến hành các việc, bỗng nhiên, Tướng Nguyễn-Khánh cho tín-dồ Thiên-Chúa-Giáo vùng Saigon, Biên-Hòa biếu-tình vào Saigon, suýt xảy ra cuộc tàn sát đẫm máu. Trước tình trạng xáo trộn đen tối này, tôi yêu cầu Tướng Nguyễn-Khánh cho mượn một tòa nhà tại đường Hai Bà Trưng để thiết-lập Hội-Đồng Tôn-Giáo, với mục đích can-thiệp và giải quyết các việc dung độ giữa các Tôn-Giáo. Việc này tôi giải quyết tạm yên. Trong lúc xáo trộn, Thượng-Tọa Trí-Quang kéo Thầy Quảng-Độ (biết tiếng Anh), Sư Bửu-Phương (biết tiếng Miền) chạy xuống Tân-Châu và đang định chạy sang Kampuchia, thì Saigon trở lại yên ổn, các vị lại trở về.(3)

- Sau đó, một thời gian, vì vụ Hiến-Chương Vũng-Tàu, Tướng Nguyễn-Khánh bị các Tướng-lãnh lật đổ và trao quyền lãnh-dạo Chính-Phủ cho Tướng Nguyễn-Văn-Thiệu và Tướng Nguyễn-Cao-Kỳ.

Trong thời gian Tướng Nguyễn-Văn-Thiệu và Tướng Nguyễn-Cao-Kỳ cầm quyền, tôi sửa soạn việc lập Viện Cao-Đẳng Phật-Học, sửa soạn việc kiến-thiết Viện Đại-Học Vạn-Hạnh. Thiết lập các ban đại-diện Giáo-Hội tại các quận Đô-Thành và các Tỉnh, Quận trong nước. Mượn chính-phủ của

Tướng Nguyễn-Cao-Kỳ 50 triệu, giao cho các Thượng-Tọa: Thiện-Hòa, Thiện-Hoa, Trí-Thủ, Từ-Nhơn để xây Việt-Nam Quốc-Tự. Các Thượng-Tọa giữ tiền rồi nhưng không xây Việt-Nam Quốc-Tự. (dự-trù xây Việt-Nam Quốc-Tự hồi ấy chỉ hết 6,70 triệu mà thôi)

6.- ĐẠI-NẠN CỦA PHẬT-GIÁO VÀ ĐẤT NƯỚC

Sang năm 1966, Đại-Hội Giáo-Hội lại bắt buộc tôi phải làm Viện-Trưởng thêm một nhiệm kỳ nữa. Giáo-Hội e ngại các tướng-lãnh tranh-giành ảnh hưởng nhau, không thể có cơ-sở vững vàng để xây dựng đất nước được, Giáo-Hội yêu cầu Hội-Đồng Tướng-lãnh và Chính-Phủ nên sớm tổ-chức cuộc bầu-cử Quốc-Hội Lập-Hiến. Sự yêu-cầu này được phát động khắp các cấp Giáo-Hội. Nhưng chỉ trong vài tháng việc yêu-cầu bầu-cử Quốc-Hội Lập-Hiến đã được Chính-Quyền các Tướng-lãnh chấp nhận vào tháng 5/1966.

Sau khi phong trào bầu-cử Quốc-Hội Lập-Hiến đã được thỏa mãn, nhân danh Viện-Trưởng, tôi đã gửi thư thông cáo tới các nơi biết: ngưng sự tranh-dấu, và chỉ đặt các chương-trình xây-dựng đạo-pháp mà thôi.

Đầu tháng 6/1966 tôi dập máy bay sang Colombo, thủ-dô nước Tích-Lan, cùng đại-biểu Tăng-Già các nước soạn thảo Hiến-Chương và thành lập Giáo-Hội Tăng-Già Thế Giới vào ngày 6-6-1966, và tôi đảm trách chức-vụ Phó-Chủ-Tịch.

Từ Tích-Lan trở về, tôi ghé thăm Malaysia và Singapore để cảm ơn sự hộ-trợ tinh-thần trong cuộc tranh-dấu 1963 vừa qua.